

Slaglille-Bjernede-Alsted-Fjenneslev Sogne



Konfirmation og konfirmationsforberedelse 2018/19

Kære konfirmander og konfirmandforældre!

Snart begynder konfirmationsforberedelse og jeg glæder mig meget til at lære jer at kende. Jeg håber vi får et godt, hyggeligt og lærerigt forløb sammen med hinanden.

Hvor og hvornår skal vi gå til undervisning:

- Første undervisningsgang er onsdag den 5. september.
- Undervisningen finder sted i Slaglille præstegård, i konfirmandstuen, der har indgang bagved huset. Adressen er Slaglille Præstegård, Ringstedvej 66, 4173 Fjenneslev
- Undervisningen finder sted
 - onsdage klokken 8.10 - 9.15

Undervisningsfri:

I 2018 er der ikke undervisning 12. september, 17. oktober (efterårsferie) og 21. november. Og i 2019 ingen undervisning 13. februar (vinterferie), 6. marts, og 17. april (påskeferie). Undervisningen i 2018 slutter 28. november og begynder igen 9. januar 2019.

- Efter endt undervisning bliver konfirmanderne transporteret til skolerne i Sorø/Pedersborg

Undervisningens formål:

Ligesom korset danner baggrunden i det danske flag Dannebrog, så danner også kristendommen baggrunden for hele vores civilisation (historie, lovgivning etc.). Formålet med undervisningen er at konfirmander kan blive fortrolig med denne kristne lærdom, som ligger til grund for vores kultur.

Dertil hører

- fortrolighed med Bibelen, de bibelske tekster og den kristne forkyndelse.
- fortrolighed med kirken og de kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse og begravelse)
- fortrolighed med salmer, Fadervor og Trosbekendelse.
- fortrolighed med dele af dansk kirkehistorie, den kristne etik og de kristne frihedsbegreber.

Kirkegang:

Med til forløbet hører som nævnt at konfirmanderne bliver fortrolige med gudstjenesten. Derfor skal de gå i kirke mindst 10 gange - 5 gange før Nytår og 5 gange efter Nytår. Af de sidste 5 gudstjenester skal mindst en af dem være i påskedagene.

Yderligere information:

Er der spørgsmål til konfirmation eller undervisning har vi tradition for kirkekaffe efter gudstjenesterne. Her kan man også stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord

Undervisningsforløbet:

Vi begynder undervisningen den 5. september klokken 8.10. Første gang lægger vi blidt ud med kaffe, te og kage og med at lære hinanden at kende. Dernæst tager vi i det følgende hul på evangelierne: Jesu livshistorie - fra fødsel til død og opstandelse.

Jeg vil læse uddrag fra Bibelen, lignelser, bibelhistorier etc.

Hver undervisningsgang påbegyndes og afsluttes med salmesang, Fadervor og Trosbekendelse.

Konfirmandtur:

Der er tradition for at vi til foråret skal på konfirmandtur til København og se Folketinget og Nationalmuseet. Skolerne plejer at give fri til lejligheden. Mere info herom efter jul.

Til sidst:

Som det sidste vil jeg opmuntre jer forældre - til at tage med til gudstjenesterne med jeres børn. Det er vores erfaring, at konfirmanderne får mere ud af gudstjenesten og teksterne, hvis de har mulighed for at tale den igennem med forældrene efterfølgende.

Det var alt i denne omgang. Dette brev bliver lagt ud på vores hjemmesider, så I kan gå ind og genlæse det, hvis I er i tvivl om noget.

Med venlig hilsen sognepræst Anders Frederiksen, Slaglille-Bjernede-Alsted-Fjenneslev Kirker

